

Dagelijks ritueel.

Thuis, keuken, pan,

samen eten,

Samen Engels weten,

samen voor dropjes gaan,

televisie kijken pyjama aan

en dan.....

Een flinke aanloop en aan de.....

KNUFFELPUFFIE gaan.

BOEMMMMM

Hink stap sprong op schoot.

Armen om mij heen.

Het doet een beetje pijn

Knie in been,

Maaaaaar

Oooh wat voelt dat fijn.

Die knuffelpuffies van jou.

Zo innig samen.

Ik en mijn kleine vrouw.

Onvoorwaardelijke liefde

Zal het voort duren?

Of ga ik het bezuren.

Komt er een tijd dat je ziet.

Zij is zo'n supermama niet.

Gewoon geweldig genieten .
in mijn wijde warme welkome armen.
Kom maar op met die knuffelige knuffelpuffies
Kom maar op met die knokige knie in mijn been.
Is dit de laatste keer?
Ik hoop ik hoop ik hoop
op morgen weer
Straks wil je misschien niet meer.
Dus voel tot in de toppen van mijn tenen.
Voor je het weet voor altijd verdwenen

Gewoon gewoon gelukkig.
Buitengewoon, buitengewoon blij
Deze allerliefste
Die hoort gewoon bij mij!